



‘Ik leef uit mijn tas’

Hoe kwam je bij deze school?

Bij een opleidingenbeurs in de Rijnhal in Arnhem zag ik mensen van de school masseren. Ik kwam toen hier kijken en voelde me direct op mijn gemak. Ik kreeg een goede indruk. Het was makkelijker toegankelijk dan het grafisch lyceum waar ik ook aan dacht, en de opleiding is breed. Toen interesseerde alles me wel. Ik ben nu wat specifieker.

Hoe ging het hier?

Je mag zelf je pad kiezen. Dat vind ik leuk, zo kun je ontdekken wat je echt wilt. De mogelijkheid om zelf je opleiding in te delen, heb ik met beide handen aangepakt. Je leert op deze netwerkschool veel netwerken, met presentaties in het Helicon Café bijvoorbeeld. Het is echt zo anders dan wat ik over roc's gehoord heb. Je kunt in de vakantie bijvoorbeeld terecht om aan je *student company* te werken. De basis is steeds de natuur. Je gaat het eerste jaar veel naar buiten en leert over ecologie en over kruiden. Het leukste vond ik alles over het menselijk lichaam. Het gaat

er in de opleiding om dat je uiteindelijk mensen kunt coachen op voeding, beweging en ontspanning. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, fitness-school of als diëtist. Je komt allerlei doelgroepen tegen. We hebben bijvoorbeeld gewerkt met het Kinderkwartier waar autistische kinderen zitten. Ik ben blij dat ik deze opleiding heb gekozen. Je krijgt een goed beeld van jezelf, wie je bent en wat je wilt.

En wat wil je?

Ik wil fysiotherapie doen. Ik was in maart net te laat voor de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en heb me toen ingeschreven voor de loting bij de Hogeschool van Utrecht. Dan switch ik later, want ik wil graag in Nijmegen blijven wonen. Het was een intensief jaar, zeker ook omdat ik alle cijfers boven de 8 wil. Dan word je automatisch toegelaten.

Op kamers in Nijmegen?

Ik woon er in een studentenhuus, sinds een half jaar. Je verandert ontzettend met zo'n stage zoals

ik gedaan heb in Engeland. Ik heb in Weymouth gewerkt met kinderen van zes tot zestien. Ik had altijd moeite om alleen te zijn. Maar ik merkte toen dat ik zelfstandiger was geworden. Ik was er nu wel aan toe om thuis weg te gaan en koos op gevoel voor Nijmegen. Ik heb er drie huisgenoten, maar we zijn allemaal heel zelfstandig. Ik leef uit mijn tas; dan weer in Ede, dan Nijmegen, of Arnhem. Deze zomer wil ik naar Engeland, fietsen en bij vrienden langs en dan naar de Ardennen.

Hoe ben je veranderd hier op school?

Het eerste jaar was ik erg chaotisch. Ik kan nu beter plannen en organiseren. Dat is handig bij de Zwarte Cross, waar ik nu (eind juni) mijn eindexamenstage loop. Ik wilde graag een creatieve stage en liep hier tegenaan omdat ze net een presentatie hielden op school toen ik op zoek ging.

Wat doe je?

Ik organiseer het animatieteam, dat wil zeggen dat ik activiteiten help bedenken. Dat is onderdeel van Grasnepolsky, een soort hotel met tenten en luchtbedden. En emmerdouches, die zijn bedoeld voor het festival Mañana Mañana. Deze zomer heb je eind juli de Zwarte Cross en eind augustus het festival Mañana mañana. Werken bij de Zwarte Cross is uiteindelijk vooral kantoorwerk, in Hengelo Gelderland. Op dat kantoor zitten twintig mensen. Als je bedenkt dat dit ooit als een bandje is begonnen. Ze kwamen dan eens per jaar even bij elkaar. Er is nog steeds wel een crossweide, maar het is enorm gegroeid. Mijn beeld klopte ook niet, want het gaat bij de festivals die ze organiseren, echt niet puur om boeren, zuipen en biergooien. Er is bijvoorbeeld een reggaeweide en ook een wellnessweide. Ja, ik moet vroeg op, om vijf uur gaat mijn wekker en pas om zeven uur ben weer ik thuis. Maar het is wel leuk en vandaag hebben we fastfooddag, met frieten.

Toekomst en geluk, hoe zie je dat?

Gelukkig worden, daar moet je zelf voor zorgen. Bijvoorbeeld doordat je elke avond tevreden kunt gaan slapen. Dat gaat goed. Verder wil ik graag een jaar naar Canada, werken in British Columbia of zo. Nu is school het belangrijkste voor mij omdat ik mijn examen wil halen. ■



SIMONE PATTINASARANY (21)

Ede en Nijmegen

Opleiding

Wellness & Lifestyle, Helicon Opleidingen Velp
(vierdejaars)

Bijbaantje

Bij de sauna in Lunteren (eerder stage als masseuse)

Hobby

Gitaar (dertien jaar les gehad)

Favorieten

Artiesten: Ed Sheeran, Ludovici Einaudi, tv: GTST, film:
Harry Potter, boek: *Twilight*

Karakter

Spontaan, impulsief, ambitieus, creatief en druk (ik voel me kalm, maar ik praat veel en ik kom druk over – ik weet ook niet hoe dat komt 😊)